

**Aan Drs. Armand Zunder, voorzitter van de
Reparations Commissie Suriname**

**Onderwerp:
“Staatsbezoek Z.E. President Ch. Santokhi aan Nederland”**

Datum 3 augustus 2021



van Dr. Barryl A. Biekman

Geachte heer Zunder,
Hierbij vragen wij uw welwillende aandacht voor het volgende.

Vandaag lezen we in Dagblad Trouw het nieuws over het aanstaande Staatsbezoek aan Nederland van Z.E. President CH. Santokhi samen met een ‘deel van zijn regering’ (hier de bron: <https://www.trouw.nl/politiek/nederland-haalt-de-banden-met-suriname-verder-aan-laat-president-unieke-toespraak-houden~bbac25ac/>).

Op het programma staat het verzorgen van de Anton de Kom Lezing 2021 door President Santokhi. De lezing wordt georganiseerd door het Dagblad Trouw en het Verzetsmuseum. In verband met dit laatste zijn we benieuwd naar uw betrokkenheid bij de samenstelling van de Lezing: de context en de content. Bijvoorbeeld op het gebied van Reparatory en Restorative Justice en het Caricom Tienpunten plan. Je kunt je een dergelijke Lezing haast niet voorstellen zonder deze onderhavige thema’s aan de orde te stellen.

Het is een kans om te herstellen wat in 2005 is nagelaten tijdens het bezoek van voormalig minister President J.P Balkenende ter gelegenheid van de viering van de staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. Toen tijdens toespraken, ook aan de zijde van Suriname, niet werd gerefereerd aan het Nederlandse slavernijverleden en de effecten van dat verleden. Het LPS is nog steeds van mening dat het voor (voormalig) President Venetiaan een uitgelezen kans was geweest om de uitgesproken Statement van Udenhout (lees hier: <https://app.box.com/s/qqvvin9a8tiz5hbk57u4cq0h1d12s8rs>) tijdens de Wereld Anti

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

Racisme Conferentie in Durban, vooral op het gebied van Reparatory Justice onder de aandacht te brengen van Balkenende. Terwijl Balkenende in de gelegenheid was om woorden van excuses uit te spreken.

We zijn nu 16 jaar verder, leven in een andere werkelijkheid en atmosfeer. We zouden ons ook kunnen voorstellen dat de President een aantal boodschappen meekrijgt van de Caricom Staatshoofden en Hoofden van Gouvernement. In deze context ziet het Landelijk Platform Slavernijverleden het aan de orde stellen van het CaricomTienpuntenPlan 2013 als een belangrijke uitdaging. Uw deelname in de Presidentiele delegatie zien we dan ook als een must. Evenals uw betrokkenheid in de Drafting Committee bij de voorbereiding van de Anton de Kom lezing.

Nog belangrijk om te memoreren:

De data 8/9 september is voor de Global Afrikan Community, zoals u weet, historisch. Deze refereert naar de dagen waarop in de Stad Durban, Zuid Afrika, tijdens de VN Anti Racisme Wereld Conferentie, de Verenigde Naties in 2001 het eens werden over de Verklaring ten aanzien van de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme, als misdaden tegen de menselijkheid.

En voor de volledigheid verwijzen we u naar twee invalshoeken waaruit geput kan worden ten behoeve van de inhoud van de Lezing:

- 1) De Toespraak van Sir Professor Hilary Beckles hier in deze <https://app.box.com/s/gn9l7pktf9c0oykquv1nmhtafum4sivy> link. Beckles stelt onder meer het volgende: “.....Britain, and its Parliament, cannot morally and legally turn their back upon this past, and walk away from the mess they have left behind. This Parliament has to return to the scene of its crimes, and participate as a legitimate parliament, as a legal parliament, in the healing and rehabilitation of the Caribbean....”. einde citaat.
- 2) De LPS brief aan de Raad van Kerken over spijtbetuiging van 14 juni 2013 (zie hier <https://app.box.com/s/fovymrjnomra0i06cqzpygaj0znbfc10> de link naar de inhoud). In de Verklaring van de Raad van Kerken wordt betrokkenheid bij de Nederlandse slavernij erkend. Een citaat uit de Verklaring: [...Kortom: De kerken vragen geen goedkope genade, geen simpel sorry, maar willen proberen te peilen waar onrecht is gedaan en op verantwoorde wijze hier en nu aanspreekbaar zijn op consequenties van slavernij en actuele vormen....]”. Einde citaat. Het LPS wacht nog steeds op de operationalisatie van de acties door de Raad van Kerken. Alle aanleiding dus voor een campagne richting de Raad van Kerken.
- 3) Put u ook uit deze <https://app.box.com/s/27uioeq8bo83bwyv6m979xf9dj6vn404> link voor de hartverscheurende verhalen die in Suriname zijn gepleegd. Een paar citaten: “.....Denk er niet gering over! Deze slaven waren rechteloos; hun bloedverwantschap werd niet geëerbiedigd, zelfs niet erkend; de slavernij in ons Suriname vormt een sombere, met bloed beschreven bladzijde in de koloniale geschiedenis van Nederland, en in den naam maar buiten weten zijner Koningen werden gruwelen

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

bedreven, die niet alleen het christenhart maar ook het menschenhart met ontzetting vervullen. Deze slavernij was een smaad, een onteering, ja een schande voor den Nederlandschen staat; een der treurigste erfenissen der vaderen, en uit die plantages klom jaar op jaar en eeuw op eeuw het droeve weeklagen op van duizenden ellendigen.....". Einde citaat. Het volgende citaat refereert aan het Piket van Justitie In Suriname alwaar het zogenoemde recht werd uitgesproken:

".....Met schuwe blikken gingen de slaven deze plaats voorbij. O, ze kenden die plek der verschrikking! Zij werden er heen geleid, als hun meesters het noodig achtten, dat ze straf ontvingen, en de politie paste de straf toe. De politie was billijk in haar eischen: hoogstens vijftig cents voor een geeseling. Zij gelastte den slaaf, zich te ontkleeden, en slechts een breeden schortband behield hij om het middel aan. Er volgde een oogenblik van huiveringwekkende stilte, als de veroordeelde met een om de handen bevestigd touw tusschen de twee onverbiddelijke palen werd omhoog geheschen. Dan floot de zweepslag door de lucht, en werd het smartelijk gegil gehoord. Men was in Paramaribo aan die kreten gewoon, en de publieke opinie trok er zich niets van aan — die gevonnide was immers slechts een slaaf, een verachtelijke Neger, een verworpeling. De zweep ploegde den rug der veroordeelden; bloedige striemen liepen over hun naakte lichaam; het bloed droop op den grond — het Piket van Justitie was inderdaad goedkoop, dat het dit alles leverde voor vijftig cents O, het was hartverscheurend, zooals het den slaven en den slavinnen op dat wreede Piket verging! Daar was geen recht dan dat van den eigenaar, van den meester. Zij werden mishandeld, geslagen, gegeeseld op gezag van dien verschrikkelijken meester, zonder dat er een beroep op een hoogerem rechter was. Op dit Piket besliste niet de rechtvaardigheid maar de hardvochtige stemming van hun lastdieren, hun beesten zagen. Daar werden door de slavenhouders grootere afschuwelijkheden gepleegd. Deze zon, die de aarde koestert, heeft gezien, hoe die ongelukkige kleurlingen, wier eenige misdaad was, dat zij de blanke huid van den Europeaan misten, door blanken in der. dood werden gejaagd. En de glans dezer sterren heeft zich weerspiegeld in de rood gekreten oogen van moeders, die het wreede lot harer kinderen, en van kinderen, die het wreede lot hunner ouders beweenden - daar bruist een sombere vloed van bloed en ellende door de plantages der blanke meesters heen!..". Einde citaat.

Ten slotte: adviseer de President om als eerste daad van het Staatsbezoek eerbetoon te betuigen aan de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden bij het Nationale Slavernijmonument in het Oosterpark te Amsterdam.

We kijken uit naar uw reactie.

Respectvolle groeten
Hoogachtend,
Namens bestuur en achterbannen
Barryl A. Biekman, bestuursvoorzitter LPS