

**1 JULI 2000 Speakersnotes van drs. J.H. van der Aa,**

**loco-burgemeester en wethouder diversiteitbeleid van de gemeente Amsterdam,**

**ter gelegenheid van de herdenkingsbijeenkomst Nederlands Slavernijverleden**

- Het is voor mij als wethouder van Amsterdam een eer om hier vandaag met u deze eerste nationale herdenking van het slavernijverleden bij te wonen en om zo belangrijke symbolische daad te mogen verrichten; de ondertekening van het convenant tussen het Rijk en gemeente Amsterdam
- Dit heugelijke feit komt tegemoet aan de Amsterdamse gemeenteraad die in 1998 een motie heeft aangenomen om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een monument.
- Ik ben verheugd dat Amsterdam de stad is waar het nationaal monument komt te staan. Gezien de geschiedenis van de hoofdstad en de multiculturele achtergrond van Amsterdammers lijkt mij dit een terechte keuze.
- Ik ga me inspannen om een geschikte locatie te vinden. Het moet een lokatie worden die tegemoet komt aan de behoefte om een breed publiek. Ten eerste voor de nazaten van slaven maar ook voor de rest van de Nederlandse bevolking om vervolgens kennis te nemen van dit deel van de geschiedenis.
- We zullen ons best doen om dit op 1 juli 2001 te kunnen onthullen
- Het monument dat er gaat komen is in mijn ogen niet alleen een symbool voor het leed dat is geleden, maar ook een herkenningspunt voor iets wat ook vandaag de dag erg belangrijk is en wat ook Minister van Boxtel al eerder in zijn toespraak onderstreepte: de verbondenheid tussen mensen, het samen leven in een diverse samenleving, waar we respect hebben voor elkaar.
- Het moet de kracht uitstralen van vrijheid en gelijkwaardigheid, van een samenleving die ruimte biedt aan de waarde en potentie van het individu.
- Als we Amsterdam als voorbeeld nemen: Deze gedachte ligt helemaal in de lijn van het Amsterdamse diversiteitsbeleid, waarbij we de nadruk leggen op de *empowerment* van individuele burgers, die moeten kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen.
- Het gedenkteken staat in mijn visie zeker niet op zichzelf en ik denk ook niet dat we er zijn met een monument. Het slavernijverleden zou ook een plaats moeten krijgen, in de Nederlandse geschiedenisboeken en in ander onderwijsmateriaal.
- Het is een goede zaak dat het Rijk bezig is de mogelijkheden voor het "kenniscentrum" te onderzoeken. Ook hierover heeft de Amsterdamse gemeenteraad uitgesproken dat dit een waardevolle en onmisbare aanvulling zou zijn op het gedenkteken dat er gaat komen.
- De gemeenteraad steunt ook het Amsterdamse initiatief dat pleit voor een eigen Amsterdams monument. Het nationaal monument en de lokale initiatieven bijten elkaar niet. Het geeft aan hoe zeer het onderwerp leeft in de hoofdstad.
- Ik verwacht dat beide monumenten een zeer positieve uitstraling zullen hebben op de hele Nederlandse samenleving.

**SPEAKERNOTES Wethouder van  
der Aa**

**Zaterdag 1 juli 2000**

**Nationale herdenking**

**Nederlands slavernijverleden**

*B e s t u u r s d i e n s t  
G e m e e n t e  
A m s t e r d a m*

- Bedankt voor uw aandacht.