

Tekst gezongen door een multiculturele groep bestaande uit Afrikaanse, Antilliaanse Surinaamse en Nederlandse nazaten.



Tekst in het sranantongo

1. *Da historia fu w' e, na wan sani di un mu sab' e.
Bigi nanga pikin, un mu tan leri, un mu skrifî, nanga verteri.
Melodie :Den kriyoro sani*

2. *Brudu f' libisma, di ben bar e krey
Den dyeme, pina.
Brudu f' libisma , di ben bar e krey.
Den dyeme pina, tye soso f' meki , tra libisuma, fu tra kulturu, ben kan kon
gudu.
Den bar e krey
Melodie: a Forondye*

3. *Kon go, mek wi ala bondru. Leri warderi wi kulturu.
Leki den bigi tranga fosten fetiman. Fu dyaranti libisuma firi.
Melodie: Kon go , mama no de na oso*

Tekst in het Afrikaans/ghanees

4. *Angilala ke wa wo, Angilalaya. Angilalaya zege puluman dyawe.
Sindora di wen trawe, zino tombo. Tomborabrabo. sendrewawo ,zino tombo.
Dit lied beschrijft de blijheid van een moeder, als haar zoon na jarenlange
gevangenschap weer thuis komt*

5. *Babula y le muasanya (3x), mua sanya le muasanya.*

Korte omschrijving van de inhoud: „ **Geef mij mijn vrijheid terug**”